

# ET ÅNDEHUL I STUDIELIVET

De studerende på A/B Kollegiebakken i Lyngby har købt en andelsbolig for at få ro til studiet - og et rent køkken.



De unge på andelskollegiet har to arbejdsdage om året, hvor de blandt andet gør rent på gader og gange sammen. Til forårsrengøringen er 35 beboere fra de 75 andelslejligheder dukket op.

– Jeg kunne simpelthen ikke holde den manglende hygiejne ud i fælleskøkkenet, fortæller Kaspar Kristensen om årsagen til, at han valgte at skifte sit kollegieværelse ud med en andelsbolig.

– En morgen da jeg kom ud i køkkenet, var der én, der havde taget min mælk, fordi han var ved at bage. Så fik jeg ingen morgenmand. Det var nok dér, jeg fik nok, fortsætter han. Nu har Kaspar fået sit eget køkken og badeværelse med varme i gulvet og bruger gerne fem frivillige timer om ugen som formand for andelsforeningen for at sikre, at det er en god investering i både penge og livskvalitet.

## Ingen larm efter 22

Kaspar og resten af bestyrelsen har som mærkesag, at der skal være gode forhold for de studerende, som for langt de flestes vedkommende læser på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som ligger lige ved siden af andelskollegiet. De har blandt andet lavet ordensregler, der siger, at der skal

være ro klokken 22 på hverdage og klokken 23 i weekenden.

– Vi forsøger at holde larmen nede, så vi er rimeligt restriktive, siger Anders Bruun på 25, der gik ind i bestyrelsen efter, at der havde været en fest i fælleshuset, hvor de højtråbende gæster havde lavet mange dyre skader, som foreningen måtte dække.

– Det gode ved en andelsboligforening er, at man selv kan gøre noget ved at gå ind i bestyrelsen, hvis der er noget, som man er utilfreds med” mener han. Det er dog ikke fordi, at bestyrelsen er imod fester. Faktisk har de taget initiativ til en fest for hele foreningen, men de måtte aflyse, fordi der var for få tilmeldinger.

– Der er altid en bar åben på DTU eller en fest på det nærliggende kollegium, så folk tager derhen, hvis de vil slå sig løs. Hjemme har de så mulighed for at få den ro, som man også har behov for, forklarer Anders.

## Vil flytte i andelsbolig igen

Både Anders og Kaspar er blevet så glade

for andelsboliglivet, at de overvejer at købe en andelsbolig, når de igen skal ud på boligmarkedet. Det samme gør kæresteparret Cecilia Gilstrøm og Per Vesterager, der bor i en af lejlighederne med deres tre børn.

– Det er super charmerende med den sociale tankegang, siger Per, der tidligere har boet i en andelsboligforening på Nørrebro i København, hvor der blev lavet fælleskøkken, så de jævnligt kunne spise sammen. Det sociale fællesskab kan han godt savne lidt på Kollegiebakken, men synes også, at det er rart at kunne vælge fællesspisning og fest fra og til, når man vil. I modsætning til kollegiet på den anden side af gaden, hvor Cecilie har boet, og hvor de begge ofte kommer, fordi deres venner bor der.

– Det bedste ved at bo her er, at der er stille og roligt samtidig med, at vores venner bor i området, siger Cecilie. ■